

Våra underbara upplevelser på Island

Den 28 juli träffades 14 svenska seniorer och två tolkar på Arlanda för avfärd till Island. På flygplatsen Keflavik fanns de andra personer från de Nordiska länderna och vi alla åkte med två bussar till Hotellet Örki i Hveragerdi, ligger 30 minuters resetid från Reykjavik.

En lätt middag efter incheckning väntade på oss.



Måndagen den 29 juli hämtade bussarna oss efter frukost och vi åkte till Laugatn Spa. Där kunde vi bada i klart varmt vatten och basta. Det fanns tre bassänger med olika temperaturer, 37, 41 och 45 + grader.

Därefter blev det lunch på en restaurang.



Gullfoss

Sedan gick resan vidare till Geysir och Gullfoss. I Geysir fanns varma källor och Gullfoss är ett vattenfall i två nivåer.



Grotta

Tisdagen den 30 juli gick resan till Västmannaöarna. Det blev en båttur, även till grottorna och det var en fin upplevelse.



Åter till Västmanna Islands åkte vi runt med bussarna och fick se ett område i återbyggnad. En lokal guide berättade om vulkanutbrottet 1973. Hela området fick utrymmas och inte alla invånare flyttade tillbaka. Många av deras hus var förstörda av lava och aska.

Vi fick lunch på ett hotell.

Vi var alltså 92 personer från hela Norden och alla kunde inte följa med, så vi delades i två grupper. Den ena gruppen var på båttur medan den andra hälften såg på en film om vulkanutbrottet på Westman ön.



På väg tillbaka till hotellet stannade vi vid Seljalandsfoss vattenfall.



Islands största kyrka i Reykjavik



Inifrån kyrkan

Onsdagen den 31 juli blev det avfärd till Reykjavik, Islands huvudstad. Bussarna stannade vid PärLAN och vi fick göra en shoppingrunda.



Efteråt besökte vi Islands Dövas Förening. De hade precis flyttat till nya lokaler. Frivilliga döva ställde upp med renoveringen. Föreningen bjöd oss på kaffe och våfflor.



Torsdagen den 1 augusti åkte vi efter frukost till Blåa Lagunen för att bada. Vattnet var 37 grader varmt. Det var härligt och man vill inte gå upp igen. Efter badet fick vi smörgåsar och dryck.



Bussarna gick vidare till Reykjanesvirkjun kraftverk. Vi besökte även en utställning på Kraftverk Jorden.



Fredagen den 2 augusti blev det en vandring från hotellet till parken Hverageröi. Där vi fick vara med i olika spel.

På kvällen var det avskedsparty med gala middag.

Den 3 augusti körde bussarna oss till Keflaviks flygplats för hemflyg.

Sammanfattningsvis vill vi säga att det var en fin upplevelse på Island. Ett unikt land med många fina tillgångar och trevliga människor.

Enligt en utvärdering på sista dagen var alla mycket nöjda med veckan.

Alla Nordiska länder bidrog med underhållning på kvällarna.

Islands Dövas Förening överlämnade budkavlen till Norges Dövas Förbund som ska arrangera Äldredagar i Norge 2015.

Ett varmt tack till Islands Dövas Förening för en värdefull och underbar vecka!



bussförare

Islands dövas förening, guiden och



Nordiska tolkar



Deltagare och ledare