



Rekordmånga pensionärer från Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland, deltog i Nordisk Pensionärsträff i Finland i augusti i år. Även tolkarna är med på bild.

Glada pensionärer på Nordisk pensionärsträff i Finland

Lördagen den 6 augusti kom den dagen alla väntat på: nämligen en resa till Nordisk pensionärsträff i Finland. Vi var 18 svenskar plus två tolkar som mötte upp vid Värtahamnen och checkade in på båten. Vi åt buffé och hade en mysig samvaro under den vackra kvällen uppe på soldäck och diskuterade planer inför de kommande dagarna. Väl framme i Helsingfors hämtades vi med buss till Jaakkima Christian Folk High School (Jaakkima Kristna folkhögskola) och träffade deltagarna från våra nordiska grannländer.

På kvällen hälsade skolans rektor alla välkomna och berättade bland annat att skolan har allmänna linjer och korta kurser. Till hösten ska en fritidsledarutbildning bedrivas, en utbildning för skolassistenter, en integrerad utbildning för invandrare och sammanlagt är det ca 140 studenter som läser till hösten. 100 boenden finns i form av dubbelrum och ibland hyrs skolan ut.

Från Finland deltog 19 pensionärer, Sverige 18, Norge 14, Danmark 26 och Island 13. För första gången kunde Nordisk pensionärsträff ha lite över 100 deltagare (inkl tolkar) pga Finlands stora generositet och möjlighet till boende.

Under måndagförmiddagen hälsade Finlands dövas pensionärsförbundsordförande Esko alla välkomna till Finland. Han berättade om sitt pensionärsförbund och hur det är organiserat. Finland har ungefär 500 aktiva pensionärer.

Sedan var det Sveriges tur och då berättade vår ordförande om Sveriges pensionärsförbund och vilka projekt vi har jobbat med, speciellt om Äldre döva i samhället vilket uppskattades av deltagarna.

Därefter kom Lizz från Danmark som berättade om deras mål för Vägledare som hjälp för döva över 65 år, som även har förmedling med läkare, vårdcentraler osv.

Efter Danmark kom Toralf Ringsö, nybliven ordförande i seniorgruppen som deras pensionärsförbund heter, och berättade bl.a att dom har ca 250-300 pensionärer och åtta seniorgrupper (motsvarande våra pensionärsföreningar). Han berättade även att det blir

färre ungdomar och fler seniorer i dövföreningarna. Dom har bl a haft föreläsningar om arvsrätt, hyresrätt och vid dessa föreläsningar var då två från varje seniorsträff med som sedan informerade om det hela på hemmaplan. Dövföreningen har rådgivningskurator (vägledare). Vidare planerar seniorgruppen en resa till Alicante i april/maj 2012 med 40-50 platser. Även de med rullator och rullstolar ska kunna delta! I Danmark har man också ett projekt som följer upp isolerade döva seniorer.

Islands deltagare visste inte så mycket om deras organisation men berättade bl a att de har ungefär 30 pensionärer och att de brukar träffas på fredagar.

På måndagkväll var det dansk afton och där var det frågesport med intressanta frågor. Under den svenska aftonen och höll Ingvar Edwall och Thyra Lindström i trådarna. Därefter var det grillafton i grillstuga, bastu och bad och detta ägde rum varje kväll under hela veckan.

Under tisdagen åkte den danska och isländska plus halva finska gruppen till Viborg och norska och svenska deltagarna besökte då bland annat Saima kanalmuseet.

Under onsdagen var det ombytta roller och då åkte en grupp till Viborg i Ryssland och en annan grupp till Saima kanalmuseum. Väl framme i Viborg besökte vi bland annat en saluhall som sålde mat, kläder, kristaller, souvenirer med mera. Vi fick veta att då Finland ägde Viborg var det en välskött och en vacker stad som alla finnarna var stolta över. Sen ryssarnas övertagande har Viborg mer eller mindre förfallit men fortfarande är det en stad som försöker behålla sin värdighet. Det kändes verkligen märkligt att stå på rysk mark.

Under torsdagen gjorde vi även utflykt till Konstmuseum Retreti, vilket var mycket intressant! Där berättades bland annat om skogsarbetarna förr och det visades även en utställning av ett gift par varav temat var Sorgebarn.

På kvällen var det Norsk afton med frågetävling, vilket uppskattades mycket. Roliga frågor med svar som vi skulle gissa om dom var sanna eller falska!

Olika aktiviteter i form av pilkastning, boule, bollkastning, gissning av antalet makaroner i burk, plocka ner klädnypor med en hand utan stöd osv har hållits under veckan och dessa lockade ofta till skratt. Vi fick också lära oss att binda en dagbok/gästbok och många passade då på att låta alla deltagarna skriva sina namn i deras böcker.

Sista dagen gjordes två utflykter, den ena till Lappeenranta för torgbesök och den andra till Imatra för att se på ett vattenfall.

På kvällen hölls ett bankett som avslutades med dans! Tyvärr inställdes teatern Totti som skulle haft föreställning under kvällen på grund av tekniska problem.

Tyvärr ställdes även två andra program in under veckan: föreläsningen av Markku Jokinen och Liisa Kaupinen, som tyvärr inte kunde komma, och bingo, men programmen kunde fyllas ut med annat innehåll.

Sammanfattningsvis var veckan trevlig med fin gruppgemenskap och även om vädret varit si och så går inget upp mot den fina gruppsammanhållningen vi hade.

Nästa pensionärsträff/seniorsträff kommer att hållas på Island år 2013 och vi är många som vill dit.